



Kirkenyt



FOLKEKIRKEN

Agerbæk Kirke

www.agerbaekkirke.dk

Tag ud og gem!



Nr. 3 • SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER • 2022

Interview med Johannes Iversen – i anledning af FDF's 75 års jubilæum

Johannes Iversen har hele livet boet i Agerbæk. Her har han fra sin barndom, været aktiv i FDF. I anledning af FDF's 75 år jubilæum, har han skrevet om nogle af sine mange oplevelser og minder i FDF ned. Samt skrevet, hvad det har betydet for ham. – Johannes skriver følgende:

Det var den 4. oktober 1947. Jeg kom med i "Stifinder" patruljen. Til patruljemødet startede vi med at stå i 2 rækker ude i gården, men det var vi også vandt til fra skolen. Vi skulle også lære at stille op til deling. Dette skulle bruges, når vi skulle besøge FDF i Grindsted eller Varde. Når vi gik rundt i gaderne, så lød kommandoen: March kolonne højre sving! Deling march!

Patruljemøderne

Jens Peder Nielsen, FDF's første formand, havde et værelse vi måtte bruge. Der begyndte vi med at synge "FDF Træd an" Derefter var vi klar til opgaverne. Det kunne f.eks. være at binde knob og stik, der skulle bruges når vi skulle lave lejrplads. Det kunne man ikke blive for god til, derfor blev det trænet mange gange. Det bundne skulle gerne kunne holde, selv om det blæste lidt. Det kunne også være læren om kort og kompas. Kompasretninger skulle læres. Som underviser havde vi kredsfører Eigil Jørgensen som havde lavet et kompas, der var forbundet med mange ledninger. Når man drejede kompasnålen hen på den rigtige retning lyste pæren. Han lavede det hele selv for pengene var meget små.

Der var ingen kontingent eller nogen anden form for tilskud, men der var nogle som havde sagt ja til at give 2 kroner eller 5 kroner, når de havde fødselsdag. Så fik de til gengæld et pænt kort, som skulle afleveres af en af os drenge.

Hver patrulje møde sluttede med en kort andagt og Væbnersangen derefter appel. Kammerater Ret ryggen og tal sandhed. - Vi svarede altid rank og sand. Så var vi færdig med mødet.

Sommerlejr

Et år cyklede vi på sommerlejr i Juelsminde (det var måske 1949). Det var en lang tur, det meste af vejen var på grusvej. Vi var godt trætte, da vi nåede frem, men det har den fordel, at så falder man hurtigere til ro. Jeg husker desværre ikke noget fra denne lejr, kun det besvær med at komme frem og tilbage. På vejen hjem cyklede vi ind over Randbøl Dal, hvor vi måtte overnatte i en hytte. Der var tag over, men hytten var langt fra færdig. Oh, der var mange murbrokker på (gulvet) jorden, så vi måtte prøve om det var mulig at rode sig til en plads. Der var ingen lys og heller ikke sommertid. Det var om at få lidt søvn, vi var jo trætte.

Kredsfører N: A: Pedersen havde ikke sovet godt. Han havde ligget på en mursten, så han var godt øm i kroppen.

Her vil jeg fortælle om en sommerlejr, hvor jeg var med på Fyn. Jeg tror det var i 1950 eller i 1951. Vi var med toget til Middelfart. Vi stod på toget (med et damplokomotiv foran) på Agerbæk Station. Vi kørte over Glejbjerg, Vejrup til Bramminge. Der skulle vi skifte for at køre tværs over Jylland til Middelfart. Derfra gik vi til "Udsigten" ved Røjle. Det var en ældre mand, der havde huset, hvor vi skulle være. Jeg tror, vi var 15-20 drenge og fører. Dengang var det Kredsfører N. A. Pedersen, fører Verner Jensen, fører John Nielsen og delingsfører Hans Nielsen.

Udsigtens ejer var Laurids Jensen. Han havde et langt skæg. Vi drenge var meget interesseret i, om han nu kunne holde skæget fri af violinens strenge, når han spillede for os. I ugens løb havde vi forskellige oplevelser. Vi var på løb, vi kom ud at se området og vi var ude at bade. Der var ikke så langt til stranden.

Det jeg husker bedst, var den dag vi skulle have lejrball. Nogle af os drenge, fik til opgave at indøve noget til underholdningen om aftenen. Aftenen kom og vi var godt i gang, da der duggede en af landevejs færende svende op. Han lod til at være meget interesseret i, hvad vi lavede, han stod stille og



så på os. Da han blev stående, sagde Pedersen: "Skal han ikke have lov til at komme op og se hvad vi laver?" Det syntes vi var i orden. Der var jo ikke så stort et publikum til at se på. Da vi var færdige, skulle vi ind for at spise pandekager. Fru Else Pedersen var godt i gang, der skulle mange pandekager til. Den vejfarende mand, mente Pedersen. Skulle da have lov til at få noget at spise. Han skulle nok være sulten, og det var han. Han nærmest åd. Der forsvandt mange pandekager ned bag hans vest. Efter andagten var det blev sengetid, der stod en divan i spisestuen, så siger Pedersen: "Synes I ikke, at den vejfarne skal have lov til at sove på den"? Det syntes vi også var en god ide.

Vi sov oppe på loftet over spisestuen på loftet, hvor der var 2 rækker køjer ind under taget. En ved hver side. Førerne sov sammen med os. Jeg ved ikke hvorfor, men Emil var krøbet i samme køje sammen med mig, (det var den øverste køje, der var kun beregnet til en). Vi talte meget svagt med hinanden en times tid, så lagde Emil sig til at sove. Jeg kunne ikke sove. Det var blevet alt for varmt. Pludselig gik loftlemmen op og stigen blev trukket ned. I lyset nedefra kunne jeg se, at der kom en mand op til os. Det var landevejsridderen. Det kunne jeg se, for han gik med kasket hele tiden. Han gik rundt og tog nogle af vores bukser og andet han kunne finde af vores sager, og smed det ud i "Sibirien". Det var et tilstødende rum. Så gik han ned igen.

Jeg tænkte om han nu ville gå ud, for at kravle op til lugen i gavlen og hente vores bukser. Toge dem med sig og så forsvinde med dem. I stedet kom han op igen og gik lige hen til Knud Klit og holdt ham for næse og mund med sine hænder. Det blev for meget for mig. Jeg råbte: "Hans! Hans! Hans! han kvæler Knud". Derefter røg jeg ned under dynen ved Hans og John. Nu var det førerne der råbte: "Skynd jer at komme op! Vi skal have fat på den landevejsridder". Nu var det galt, hvor er mine bukser? Jeg kunne så fortælle. Han har taget vore bukser og smidt dem ud i Sibirien ved siden af sovesalen.

Vi blev delt i tre hold, med hver vores fører. Pedersen tog sin motorcykel, og kørte efter politiet. Vi var ikke alle lige modige, men efter der var gået ca. et kvarter kunne vi høre, at Pedersen kom tilbage. Det hjalp. Så måtte politiet jo snart komme for at hjælpe os. Pludselig begyndte motorcyklen at dytte. Pedersen var kommet i knibe, han var blevet overfaldet. Vi skyndte os derom for at hjælpe ham. Det var en af de største drenge Erling Jensen, der var den første, der røg på ham, men han blev kastet over på den anden side af vejen. Da der kom flere til blev han overmandet og efter en kamp blev han slæbt ind i lyset, så vi rigtig kunne se ham. Han havde mistet sin kasket. Pedersen spurgte så? Om vi ikke kendte ham, for det var missionær Bechmann.

Hvad har FDF betydet for dit liv?

Hvad FDF har betydet for mig er ikke let at sætte ord på. Men det at være sammen med så mange ledere der har det til fælles, at de gerne vil give børnene de bedste oplevelser og være tro mod FDF's formål. At møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Det har betydet rigtig meget. Dertil var ledermøderne her hjemme i Kredsen et godt redskab, hvor vi hjalp hinanden med gode råd og ideer. Det kunne godt tage noget tid. Aftenen kunne godt blive lang, der var mange meninger og ideer der blev drøftet.

Hvert år i januar var der Kredsledermøder på skift i Vest Jydsk Distriktet, der bestod af 12 kredse.

Møderne begyndte altid startet med en indledning, derefter en beretning fra året der var gået.

Det var rart, når man kunne tage nogle gode idéer fra de andre kredse med hjem.

Der var lederskolen, som Distriktet stod for. For at hjælpe lederne i deres arbejde og med de mange opgaver, som de skulle stå for. For ikke at køre i samme spor, er det godt, når vi kan hjælpe hinanden med at komme op af hjulsporene. Så de ikke blev for dybe.

Dertil havde vi et år Morten Stig Kristensen (han var også FDF'er) til at hjælpe os med det. Vi havde lederskole på Blåkilde Efterskole. Der var jo god plads, hvor vi både kunne sove og spise.



FDF i Agerbæk fejrer 75 års jubilæum

Søndag d. 25. september kl. 14,00

Friluftsgudstjeneste med sognepræst Hanne Kobbegaard ved spejderhytten Fåborgvej 88 B

Efter gudstjenesten er der fælles kaffebord.....

Babysalmesang

Musikpædagog Kathrine Smitshuysen vil lede babysalmesangen og gøre alt hvad, hun kan for at stimulere jeres børn med sang og musik.

Babysalmesang foregår **Onsdage fra kl. 9.00 til 9.45** i enten Årre kirke (ÅK), Tranbjergvej, Årre, Rousthøje Kirke (RK), Kirkevejen, Rousthøje eller Agerbæk Kirke (AK), Kærbjergvej, Agerbæk.

Vi sørger for, at der er kaffe og te på kanden både før og efter babysalmesang, og der vil udover babysalmesangen også være mulighed for en snak med hinanden og os. Det er gratis at deltage, men I skal medbringe et tæppe eller et andet form for underlag, da gulvet i kirken er koldt.



Vi skal gøre opmærksom på, at der er begrænsede pladser, så tilmeld jer hurtigst muligt til nedenstående Charlotte på tlf. 75 19 10 90 eller cloc@km.dk, Søren på tlf. 75 19 67 03, eller sop@km.dk, Michael på tlf. 75 19 50 41 eller fbb@km.dk

Sang og fortælleeftermiddage

Kl. 14,00 i konfirmandstuen 5. oktober + 2. november + 7. december 2022.

Kom og vær med til denne hyggelige eftermiddag, hvor vi synger fra Højskolesangbogen. Flemming Skov spiller for. Midtvejs fortælles en historie.

– Vi sørger for at der er kaffe på kanden, husk brød til kaffen.



Aktiviteter i efteråret:

Valgforsamling

Brug din stemme **Onsdag den 21. september kl. 19,00** er der valg til dit lokale menighedsråd i Agerbæk sogn. Og her kan du bruge din stemme. På dagen kan du både stille op og være med til at forme det nye menighedsråd. Der skal vælges 6 nye medlemmer. Mød op den 21. september kl. 19,00 i Agerbæk sognehus og deltag i fællesskabet. Mød op og brug din stemme.

Efter kaffen fortæller Søren om sit arbejde feltpræst

Sogneaften Sangaften med Pernille Troldborg, sognepræst.

**Torsdag d. 29. september
kl. 19,00**

Jeg glæder mig til at holde en sangaften i Agerbæk sognegård. Vi vil sammen med besyngelse sensommeren samt en hel masse andet godt fra vores danske sangskat, sådan som den er at finde i den nye Højskolesangbog (19. udgave). Vi skal synge nyt og gammelt.

Jeg vil fortælle om sangene og krydre med små historier og anekdoter undervejs og drage en parallel til vores hverdagsliv med alle de smukke og skæve nuancer, det måtte indeholde.

Jeg er præst i Gørding sogn, Ribe Domprovsti. Det har jeg været siden juni 2004. – Jeg bruger såvel sangen som klaveret rigtig meget i min gerning, men også i min fritid. – Jeg glæder mig til at komme og dele aftenen med jer og garanterer veloplagthed og et smittende humør!

Vi synger fra højskolesangbogen.



Vi synger fra den nye Højskolesangbog Tirsdag d. 10. november kl. 19,00

Til at hjælpe med dette får vi besøg af Marianne Søgaard. Mød op til en fantastisk sangoplevelse Marianne Søgaard er en dansk sang- og salmedigter og komponist med et enkelt, melodisk og iørefaldende tonesprog, der samler folk på tværs af generationer i fællessang. Hun er højskolelærer til daglig, og fællessang er kernen i hendes virke som sanger, komponist, tekstforfatter, foredragsholder og underviser. Hun er repræsenteret med syv melodier og en tekst i Højskolesangbogens 19. udgave og med tre melodier og to tekster i Kirkesangbogen, der udkom i 2017. I 2018 vandt hun DR P2's konkurrence om at skrive Danmarks nye fødselsdagssang for voksne med titlen 'Fantastiske fødselar'.



Advents/jule koncert med Ølgod kirkekor

Torsdag d. 29. november 19.00 i kirken.

Efter koncerten er der kaffe og samvær i sognehuset.



Sogneaften i V. Starup sognehus.

Dato: tirsdag 4. oktober kl. 19:30

Sted: Kirkehuset i V. Starup

Foredrag ved tidl. præst Flemming Rishøj, Esbjerg.

Flemming vil fortælle om Kristendommen og Islam.

I foredraget, belyses forskelle i kristendom og islam.

Men hvad er lighederne?

Vil Islam på sigt være en trussel for vor kristne tro og kultur

Aftentur til Sønder Omme Fængsel

Onsdag d. 12. oktober

Vi kører i bus kl. 17,30 fra Sognehuset, Kærbjergvej.

Fængselspræst Kirsten Esbjerg tager imod og viser os indenfor i fængslets kirke.

Da der er nogle regler for besøg i fængslet, er der bindende tilmelding SMS til. 7519 6543 med navn på deltager samt telefonnummer, senest 27. september 2022. Der begrænset deltagerantal.

Sogneaften Kvindelig i Saudi Arabien

**Torsdag d. 26. januar 2023
kl. 19,00.**

Kom og hør om hvordan kvinde livet er under fremmede himmelstrøg i Saudi Arabien.

Syddansk Universitet har igennem en længere årrække undervist unge kvinder i Saudi Arabien i Folkesundhedsvidenskab. Denne aften vil Pernille Tanggaard Andersen (Professor & Forskningsleder) fortælle om dette arbejde og give et unikt indblik via ord og billede i et kvindeliv som vi sjældent får adgang til.

Kom til en spændende sogneaften.





Dato	Agerbæk	Starup	Tekst
11. september	9.00**	INGEN	13.s.e.trinitatis
18. september	10.30	9.00	14.s.e.trinitatis
25. september	14.00***	INGEN	15.s.e.trinitatis
2. oktober	10.30	9.00	16.s.e.trinitatis
9. oktober	9.00	10.30	17.s.e.trinitatis
16. oktober	10.30	INGEN	18.s.e.trinitatis
23. oktober	14.00	INGEN	19.s.e.trinitatis
30. oktober	9.00	10.30	20.s.e.trinitatis
6. november	16.00	14.30	Alle helgen

*Michael Bye Bergerud

** Lene Bruun-Kristensen

*** Friluftsgudstjeneste FDF ved Hanne Kobbegaard

Program for Indre Mission i Agerbæk



Indre Mission

September

14. kl. 18,00 Fødselsdagsfest v. Fritidsforkynder
Carsten Mikkelsen, Kolding
Vi begynder med spisning
Tilmelding senest d. 7. september til Jens
Peder tlf. 51 90 63 27

18. kl. 9,00 Fællesmøde i Varde
Vi begynder med Gudstjeneste i Sct.
Jacobi Kirke, Varde
v. Sognepræst Henrik Vejlgård
Kristensen, Varde
Derefter i Varde Missionshus
Taler: Egil Kildeholm Jensen
Tilmelding senest d. 9. september til Jens
Peder tlf. 51 90 63 27

22. kl. 19,30 Kredsmøde i Starup Missionshus
v. Missionær Frank Boel Fyhn, Grindsted

28. kl. 14,30 Eftermiddagsmøde
v. Sognepræst Søren Pedersen, Agerbæk
**

Oktober

5. kl. 19,30 Sømandsmissionen v. Sømandsmisionær
Finn Løvlund, Esbjerg **

11. kl. 19,30 Missionsuge v. Bjarne Lindgren
Christensen, Ringkøbing **

12. kl. 19,30 Missionsuge v. Bjarne Hvidberg, Varde **
Musik v. Helene Søndergaard mfl.

26. kl. 14,30 Eftermiddagsmøde
v. Fritidsforkynder Jørn Steengaard,
Videbæk **

November

2. kl. 19,30 Bibelkreds i hjemmene
Emne: Halvt er ikke helt

9. kl. 19,30 Møde v. Missionær Brian Madsen, Vejle **

16. kl. 14,30 Eftermiddagsmøde v. lmedia **

23. kl. 19,30 Adventsfest v. Missionær Simon Nielsen,
Hvide Sande (Bogsalg)

Hvor intet andet er nævnt afholdes møderne på
Fristedet, Jernbanegade 3, Agerbæk

** Husk brød og kop til kaffen.

Kontaktperson: Jens Peder Knudsen

Tlf. 75 19 63 27 Mobil 51 90 63 27

Mail: jp.knudsen@cdnet.dk